

IN MEMORIAM DS. M. HEIKOOP

Op maandag 6 november verwisselde ds. M. Heikoop op het onverwachtst het tijdelijke met het eeuwige. In de ochtend van deze dag had hij een afspraak met professor Sillevius Smitt in de Neurologische kliniek aan de Nicolaas Beetstraat. Daar zou hij worden onderzocht vanwege aanhoudende duizelingen.

Op weg naar het ziekenhuis, waar hij om tien uur zou zijn, klonk het luchtalarm. Op tijd nam hij plaats in de wachtkamer. Enkele minuten over tien werd het gedeelte van het ziekenhuis waarin zich deze wachtkamer bevond, door een voltreffer geraakt. Deze bom was voor de predikant als de wagen waarmee Elia ten hemel is gevaren. Het ziekenhuis was gedeeltelijk in een puinhoop veranderd. Eerst donderdagmiddag kwam een einde aan de spanning bij de familie Heikoop en de gemeente Utrecht, toen men rond half vijf het stoffelijk overschot onder het puin vandaan haalde.

Maarten Heikoop werd geboren op 19 augustus 1890. Op zevenjarige leeftijd wordt de kleine Maarten in het hard gegrepen tijdens een leesdienst. Op 8-jarige leeftijd komen de woorden: 'Hiertoe heb ik U verordineerd, om Mijn Woord uit te dragen.' met kracht in zijn jonge hart. Maar het zal nog geruime tijd duren, voor de Heere dit zal gaan vervullen.

Na zijn dienstitijd gaat Maarten Heikoop in de grienden werken. Op 27-jarige leeftijd trouwt Maarten en begint een groenten- en fruithandel in Scheveningen. Hun huwelijk werd gezegend met zeven kinderen. In 1925 wordt Heikoop toegelaten om te gaan studeren aan de Theologische School en in 1929 wordt hij beroepbaar gesteld. Uit de achttien uitgebrachte beroepen neemt Heikoop het beroep aan van de kleine, pas geïnstitueerde gemeente van Utrecht. Op 21 augustus 1929 wordt hij in deze gemeente bevestigd door ds. G.H. Kersten.

Deze periode wordt een periode van groei, in de breedte én in de diepte, voor de gemeente van Utrecht. In 1942 werd ds. Heikoop ziek, en moet hij zijn andere taken neerleggen, en zich gaan richten op het preken in zijn eigen gemeente. In juli 1944 kreeg ds. Heikoop nog een beroep van de gemeente van Zeist. Tegen zijn vrouw zei hij daarover: 'Of we moeten het beroep aannemen, of het wordt sterven voor mij.' In augustus neemt hij het beroep aan, met de woorden: 'De Meester is daar, en Hij roept u'.

In Zeist gaat men hard op zoek naar een pastorie, maar telkens als men een huis heeft gevonden, wordt deze door de Duitsers gevorderd. Intussen gaat ds. Heikoop steeds verder achteruit. Op 17 september preekt hij voor het laatst in zijn gemeente van Utrecht. De dagen daarna werd hij steeds zieker, en krijgt hij last van duizeligheid.

Ds. Heikoop is echter nooit bevestigd geworden in Zeist, en overleed op 6 november op 54-jarige leeftijd.